

ספריית פיג'מה באמריקה



גילה מילשטיין והקוראים הצעירים

הובלת הילדים למחוזות אחרים ותרבויות אחרות. המפגש עם הספר מגביר את היצירתיות, מהווה מפגש אינטלקטואלי של משהו שאפשר רוצים לדבר עליו. הספר יכול לשנות את חייהם של אנשים המקבלים את היכולת והמוטיבציה לקרוא ספרים כחלק מחייהם והחינוך לכך מתחיל מגיל צעיר ביותר. מעבר לכך, אם חוזרים לספריית פיג'מה באמריקה, החוויה של הורים המקריאים סיפורים לילדיהם היא כשלעצמה חשובה. האיטראקציה והאינטימיות הנוצרת בין ההורים לילדיהם, הרחק מהעולם הדיגיטלי, רק אחד על אחד, אין ערוך לו. חוויה שכזו לעולם לא תחזור, כי מי שמע על הורים שמקריאים סיפורים לילדיהם בני 17-?

מחקרים מראים שהרגל אפשר לרכוש ב-21 יום. אם תתמיד לעשות פעולה מסוימת 21 יום היא תהפוך להרגל. ספריית פיג'מה באמריקה תספק למשפחות ספרים במהלך שנתיים שלמות והקריאה תהפוך להרגל ולחלק מחיי המשפחה, חלק מסדר היום, משהו שהילד יחכה לו ויצפה לו. אותם הזרעים שנטעתם בילדים, זרעי המורשת היהודית, השפה העברית ויפיה, זרעים אלה יבטו ויצמחו בקרב הדורות הצעירים שיבינו שתרבות ומורשת הם לא רק ערכים במילון אלא יש להם ערך שמעשיר את חייהם, נתן להם מימד אחר ומקרין לדורות הבאים. ■

מבחינתם, של ילדיהם שהתחילו לצאת עם לא יהודים מה שלטעמם היתה הדרך הקצרה להתבוללות ולהתרחקות מהעם היהודי וממדינת ישראל. בדיעבד התחנתם בנותיהם עם יהודים אך הצורך בשמירת הקשר עם מדינת ישראל ותרבותה, כמו גם הקטנת ההתבוללות של הדור השני והשלישי של בני ישראלים דירבן אותם ליזום את הפרויקט הזה.

פרויקט הפיג'מה קיים גם באנגליה והוא נקרא נא Library.

החל אותו הרגל גרינספון והוא מיועד לילדים יהודיים דוברי אנגלית במטרה לקרב אותם לתרבות היהודית. הפרויקט קיים גם בישראל ומניחים בו עשרות אלפי ישראלים. אדם וגילה מילשטיין וה-ILC הקימו כאמור את הפרויקט בארה"ב לילדי ישראלים כשהספרים הם בעברית, מה שמחזק גם את הקשר ליהדות, לישראל וגם לשפה העברית.

הדור הצעיר של גילאי ה-3-6 שהם קהל היעד היווה דור שנולד לתוך עידן המחשב, המדיה החברתית האינטרנט, מנועי החיפוש כמו גוגל, כך שאת הצרכים התרבותיים והחברתיים שלהם, מקבלים הילדים ממקורות אלו. הספר כערך וכחלק אינטגרלי בחייו של הדור הזה איבד את מקומו ויעידו על כך חנויות הספרים הרבות שנסגרו רק בשנתיים האחרונות ברחבי ארה"ב ובלוס אנג'לס בפרט. החזרה לערך של קריאת ספר נותנת לפרויקט ספריית פיג'מה באמריקה ערך מוסף עצום. עצם המפגש של הילדים עם הספר הוא חשוב ולוהו אותם לכל חייהם. היתרונות של קריאת ספר כוללים הגדלת אוצר המילים, הגברת הדמיון, יצירת חוויה ייחודית ע"י

- עמי מגל -

ספריית פיג'מה באמריקה הינו פרויקט ייחודי המיועד לילדים בגילאי 3-6 אשר הנרשמים אליו מקבלים מדי חודש בחודשו ספרי ילדים בשפה העברית **בחינם** אותם יוכלו להקריא לילדיהם.

רוברט של סופרים מפורסמים, עוסקים במורשת ובערכים היהודיים כשהמטרה היא לקרב את הילדים לערכים אלה כבר בגיל הרך.

הפרויקט הוא ללא תשלום והדבר היחיד שעל ההורים לעשות הוא להירשם לפרויקט ולהתחיל לקבל את הספרים. משפחה המעוניינת לרשום את ילדיה לקבלת ספרים, צריכה להגיע לאחד מאירועי ההרשמה המאורגנים ע"י 30-35 בתי ספר יהודיים ברחבי ארה"ב. האיחודים הללו מתקיימים גם הם בחינם. כל אחד יכול להכנס לאתר האינטרנט של **ספריית פיג'מה באמריקה** www.sp-ba.org ולמצוא את ביה"ס הקרוב ביותר לאזור מגוריו בו מתקיים אירוע הרשמה לתוכנית. ילד המגיע לאירוע הרשמה אינו מתחייב להירשם לביה"ס אך אם הוא בגיל המתאים יוכל להרשם ולקבל את הספרים. שימו לב! מספר המקומות מוגבל והקבלה לתוכנית היא על בסיס מקום פנוי בלבד.

את היוזמה לפרויקט זה לילדים בארה"ב לקח ארגון ה-ILC (Israeli Leadership Council) כאשר הכוח המניע הם אדם וגילה מילשטיין, חברי הבורד של הארגון התורמים לו מכספים, זמנם ומימנם. המטרה היא להגיע לכמה שיותר ילדים. אדם וגילה, שילדיהם גדלו בארה"ב מגיל צעיר, חוו את החוויה הטראומטית,

לפרטים על
ספריית פיג'מה באמריקה:
www.sp-ba.org